

In gesprek met Mohammad, Tesfay en Waleed

Willen jullie je voorstellen?

Mohammad: Ik kom uit Syrië, uit Aleppo. Ik ben één jaar in Nederland. Nu ben ik hier met mijn gezin, maar ik ben alleen gekomen.

Tesfay: Ik kom uit Eritrea. Ik ben hier een jaar en zes maanden. Ik ben hier alleen. Ik doe een DNA-test bij de ambassade. Als de DNA-test klopt, dan mogen mijn vrouw en kinderen naar Nederland komen.

Waleed: Ik kom uit Jemen, uit Sanaa. Ik ben hier met een kleine familie: mijn vader, moeder en één zus. Mijn tweede zus woont in Engeland.

Waarom komen jullie hier op Rap 100?

Mohammad: Ik kom hier om de Nederlandse taal te leren, omdat ik in Nederland woon. Voor mijn werk en voor mijn leven.

Waleed: Ik wil extra Nederlands leren en spreken.

Waar leer jij Nederlands?

Tesfay: Bij Delken & Boot (taalschool) en op Rapenburg 100.

Leren jullie hier hetzelfde of iets anders dan bij Delken & Boot (D&B)?

Tesfay: Een beetje hetzelfde. Bij D&B krijgen wij huiswerk. Daar schrijven we veel. Hier praten we meer.

Waleed & Mohammad: Hier kan ik over alles praten. Bij D&B leer ik uit een boek. Hier is meer vrijheid om te praten en meer tijd.

Wat vinden jullie goed in Nederland en wat niet?

Waleed: Goed: ik vind de vrijheid in Nederland leuk en belangrijk. Niet goed: ik vind het niet leuk dat ik altijd een afspraak moet maken om op visite te komen.

Tesfay: Goed: ik vind de mensen leuk in Nederland. Ze helpen vluchtelingen goed. Bijvoorbeeld: ik mag altijd alles vragen, aan de buurvrouw of buurman. Ik drink koffie en thee met de burens.

Niet goed: dat mannen mogen trouwen. Voor mij is dat niet goed. Maar dat is ook vrijheid.

Mohammad: 80% tot 90% van de mensen in Nederland zijn goed. De natuur is mooi. Met mijn kinderen en vrouw gaat het goed.

Desirée van Keulen – taalcoach groepje A1